

30 timer

Aviaya Hoffmann

I dag tog jeg en nedringet top på, en top hvor man kunne se lige nok, bryster er øjenfang, ja selv som små. I dag lod jeg mit hår være løst og frit. Det plejer at give mig mere opmærksomhed. Ja alles øjne var på mig udover dit. Min mor siger, at det eneste jeg skal imponere, er hovedet mit. Men mor tager fejl, fordi mor er gift. Og hun har allerede gået igennem sit.

Til hver en fest køber jeg en billig vin, som alligevel bliver bundet på en halv time. Jeg danser og søger dopamin, men det giver mange svin lov til at føre en samtale med en. Som om komplimenter fra lystfulde drenge giver mig glæde indeni. Alligevel snakker jeg med dem. Jeg drikker lige et shot mere, selvom jeg helst bare vil hjem. Men det shot er lige nok, til at svinene nu kan tage på min krop.

Og når jeg møder tilbage i skolen mandag morgen, er alle søvnige, selv jeg føler mig en smule vemodig. Trods det prøver jeg mere og mere i timerne, men forventningerne og lektierne bliver bare flere of flere. Lærerne mener at afleveringerne burde der være rigelig tid til at nå, men de afleveringer er ej små, og måske kunne jeg dem bestå, hvis 30 timer på et døgn jeg kunne få.

Jeg tager det ekstra sæt når, jeg træner, og jeg løber de ekstra baner. Så kan jeg føle mig lidt flot, og jeg behøver ikke at vende og dreje mig skråt, for at mit spejl ikke skal føles for småt. Når jeg laver te undlader jeg den ekstra ske sukker, så bekymrer jeg mig ikke for om mine bukser de lukker.

På mit arbejde tager jeg de ekstra timer for at have råd, med mine arbejdstimer skulle man tro, at jeg sparede op til en båd. Men nej, jeg vil bare have råd til at leve som en ung pige, og det klarer jeg kun lige.

Jeg bruger mange timer på at lære og køre bil, men indtil jeg lærer det, postes det ikke på min profil. Jeg kører og prøver at lade nervøsiteten passere, men jeg kan jo ikke engang parkere. Jeg købte en ny top i dag, og jeg har ladet mange komplimenter passere, og ved det kan jeg da konkludere, at min rytme fungerer.

Fredag aften sidder jeg igen med et glas vin, bare rolig piger, denne livsstil er en disciplin. I en teenagers liv er der ingen grænser eller love, og ærligt så vil jeg bare gerne sove. Gerne i 30 timer, så hører jeg heller ikke min telefon som kimer, Jeg ved ikke engang, hvad jeg selv mener, men nu sidder jeg her og rimer.